



Katter som saknar hem kan få bo på Katthemmet Kompis i väntan på en ny matte eller husse.



Katthemmet Kompis byggdes upp igen. Ett och ett halvt år sedan det tidigare katthemmet brann ned till grunden står ett nytt klart.



Katthemmet Kompis

som brann ned till grunden har byggts upp igen

På nyårsdagen 2010 brann Katthemmet Kompis ned till grunden. Flera katter omkom i branden men de flesta flydde till skogs. Det var 18 minusgrader utomhus och för att locka tillbaka katterna till gården användes fällor. Föreståndaren Maritha Fernström trodde inte det skulle bli något nytt katthem men tack vare skänkta pengar från allmänheten har katthemmet byggts upp igen.

TEXT: ANNA SMEDBERG
BILD: KRISTINA WIRÉN

I den 100 kvadratmeter stora byggnaden finns det plats för 55 katter. Katter av flera olika raser tas om hand. Några katter är där i väntan på ett nytt hem. Andra stannar kvar.

– En del katter mår helt enkelt inte bra någon annanstans. Jag har en katt som jag försökt att hitta nytt boende till tre gånger men hon vill inte. Hon drar sig undan och slutar äta, så hon får vara kvar här, säger Maritha Fernström som är föreståndare och drivkraften bakom Katthemmet Kompis.

Den nya lokalen har kalkade väggar, klinkegolv och är från början anpassad till verksamheten. Förra hemmet var ett ombyggt uthus, med trägolv och lågt i tak. Där bodde närmare 50 katter när byggnaden eldhärjades.

Katthemmet brann ned till grunden

Det var på nyårsdagen 2010 som Maritha och hennes man Sonny Fernström upptäckte branden i katthemmet på deras tomt i Svalehult utanför Nybro i Småland.

Maritha Fernström blev så chockad att hon

inte minns något av dagen. Hon har i dag fortfarande svårt att prata om det som hänt.

Fyra katter fick sätta livet till i branden. Husset brann ned till grunden. Brandorsaken var troligen ett elfel. Katterna flydde lågorna. Sex katter sprang i väg och har inte hittats men 37 katter hittade tillbaka. Mat användes som lockbete för att fånga in dem i fällor på tomten och runtomkring.

– Det var 18 minusgrader utomhus. Vi fick gå ut och titta i fällorna med två timmars mellanrum, berättar Maritha Fernström.

Katterna fick tillfälligt bo hemma hos paret Fernström och i en stuga på tomten. Det är stugan som varit deras hemvist i väntan på det nya katthemmet.

Maritha Fernström hade ingen lust att bygga upp hemmet.

– Det kändes för jobbigt just då. Dessutom saknades pengar.

Men pengar och kattprylar började strömma in. Allmänheten ville hjälpa till med en återuppbyggnad. Totalt har 355 000 kronor

Maritha Fernström är föreståndare på Katthemmet Kompis. Tiden efter branden har varit tuff för henne men hon gläds åt den nya lokalen där katterna får bo.



Ovan: Maritha myser med katten Petronella som är elva år och som blir kvar på katthemmet. Katten har blivit placerad hos nya familjer tre gånger men inte trivts. Till höger: Katterna har flyttat in i det nya katthemmet som byggts upp där det gamla brann ned.



” Hon har inte mycket till övers för folk som överger katter. – De skulle slängas ut på en öde ö utan mat och vatten för att se hur det känns.

skänkts från privatpersoner, företag och föreningar. Tillsammans med lån och försäkringspengar har Katthemmet Kompis rest sig igen.

– Jag hade aldrig kunnat göra det utan gåvorna.

Maritha ställer stora krav på den som vill ta hand om en katt

Maritha Fernström tar i mån av plats emot hittekatter och katter som av olika skäl behöver omplaceras. På katthemmet får katterna först vara i karantän. De blir avmaskade, vaccinerade, kastrerade och ID-märkta. Fyra frivillig-arbetare hjälper till på katthemmet.

Maritha Fernström ställer stora krav på den som vill ta hand om en katt.

– De får komma hit för jag vill se dem tillsammans med katten. Sedan skriver vi kontrakt som ger mig rätt att ta tillbaka katten om jag anser att den inte har det bra. I början var jag lite blåögd så då hände det att jag lämnade katter till hem där de inte fick det så bra och jag fick ta tillbaka dem. Jag finns till för katterna,

inte för människorna som tar hand om dem.

Maritha Fernström besöker katten i det nya hemmet efter en tid.

– Inte för tidigt, för då händer det att katten inte har vant sig ännu utan vill följa med mig tillbaka.

Hon har inte mycket till övers för folk som överger katter.

– De skulle slängas ut på en öde ö utan mat och vatten för att se hur det känns. Har man tagit hand om ett djur så har man ett ansvar för att djuret har det bra.

Snälla katten Kompis fick ge namn åt katthemmet

Hon har nio egna katter, som går fritt i bopingshuset och på gården. Maritha Fernström döper katterna efter att hon lärt känna dem. Katterna har fått namn som Eddie Murphy, Bönan, Fjuttis, Kopian, Rembrandt och Paddpojken. Det är en av hennes tidigare katter som fått ge namn åt katthemmet.

– Katten Kompis var väldigt snäll mot både

djur och människor. Han sov i min armhåla på natten. Han var verkligen min kompis, därför fick han heta så och katthemmet är uppkallat efter honom.

Hon har haft katthem i åtta år. Hennes kärlek till katter växte sig stark när hon hamnade i en depression och katterna blev betydelsefulla för henne.

– Jag hade redan fyra katter men så fick jag även ta hand om två kattungar. Jag var hela tiden med kattungarna och sov på en madrass på golvet bredvid dem. Sedan de kom till mig blev livet skoj igen. Jag kände mig behövd. Katterna behöver oss människor för att leva. Är jag ledsen eller glad tar de mig för den jag är.

I nya lokalen finns karantän, lekrum och burar, samt en utegård. En del katter är mer sociala än de andra. Många har råkat ut för vanvård och vill vara i fred.

– De är precis som människor. En del vill vara för sig själva i en egen bur medan andra trivs med att vistas med andra katter, säger Maritha Fernström.